

**Woensdag 25 december 2024 – 10.00 uur**

liturgische kleur is wit

## **Kerst**

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link [www.youtube.com/channel/UC\\_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg](http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg)

voorganger	ds. Evelien Plaisier
lector	Jeanine van den Steenhoven
organist	Hans Okkerse
ouderling	Anneke van Bleek
diaken	Tini Roos
koster	Henk Nobel

### **Uw gaven worden gevraagd voor**

**1. KIA: Kinderen in de knel**

**2. Wijkkerk**

**3. Toekomst van de kerk**

- |   |             |                         |
|---|-------------|-------------------------|
| ☺ | Nevendienst | Janneke van der Schelde |
| ☺ | Crèche      | Eva Naaktgeboren        |



### **Bij de dienst**

Het is Kerst!

Het feest dat geassocieerd wordt met licht en warmte, vrede en samenzijn. De één kan geen genoeg krijgen van de lichtjes, de films en de (familie)tradities in deze tijd van het jaar, en voor de ander is het benauwd gedoe en pure kitsch.

Kerst kàn het mooiste in mensen naar boven halen, maar het kan ook spanningen en verdriet blootleggen en eenzaamheid vergroten.

Vanmorgen proberen we dankzij en ondanks al die tradities, met oude en nieuwe liederen, op het spoor van het Kerstkind te komen. We horen het evangelie volgens Johannes; zonder herders en kribbe, maar wel over het wonder dat het Licht in de duisternis schijnt, dat het Woord niet op veilige afstand is gebleven, maar 'vlees-en-bloed' geworden is. "Het heeft in ons midden gewoond, een mens in de handen van mensen," zingt lied 492.

Een vreugdevol feest dus, dat inderdaad àlles met licht en warmte, vrede en samenzijn te maken heeft.

**ds. Evelien Plaisier**

## ORDE VAN DIENST

**Samenzang (va. 9.50 uur): Lied 505 “In de nacht gekomen”**  
**Lied 473 “Er is een roos ontloken”**  
**Lied 478: 1,2,4 “Komt, verwondert u hier, mensen”**

Woord van welkom

- De gemeente gaat staan –

**Zingen: Lied 477: 1, 3 en 5**

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

Stil gebed

**Zingen: Psalm 98: 1 en 3**

Bemoediging en groet

- De gemeente gaat zitten –

Kerstkaars wordt aangestoken

De liturgische schikking wordt toegelicht

**Zingen: Lied 458 (meerstemmig)**

Kyriegebed

**Glorialied: Lied 481**

*-De kinderen gaan naar de kindernevendienst -*

## DE SCHRIFT

Gebed van de zondag

1<sup>e</sup> Lezing: Jesaja 52:7-10

**Lied hierbij: Lied 479**

2<sup>e</sup> Lezing: Johannes 1:1-18

**Lied hierbij: Lied 492 (refrein: allen, coupletten: zangers)**

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

**Lied in antwoord: Lied 503**

*-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -*

## GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en **gezamenlijk Onze Vader**

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

### Slotlied

### Lied 487

Heenzending en zegen

**Gezongen antwoord: Amen, Amen, Amen.**

---

### Liturgische schikking Kerst

Johannes 1:1-14 Thema: licht

De lezing uit Johannes 1 is best abstract, over het Woord dat vlees werd.

God zelf werd een kwetsbaar mens. Een kind, zoals ook wij eens kind waren. Een nieuw mensenleven, gekomen om ons licht te brengen, hoop en toekomst.

### Meditatieve tekst

Ontvangen licht  
verbeeld in bloemen,  
vruchten  
vol zaden  
om te leven  
licht in de toekomst.

De schikking: de ontvangende lijn is naar boven geschoven, hoger kan niet meer, dicht bij het licht. In de ontvangende lijn zijn lichte materialen gelegd: bessen, vruchten, gedroogde witte bloemen en Sedum sempervivum, symbool voor eeuwig leven.

### Collectedoel diaconie: Kinderen in de knel

Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de oorlog. Daarom biedt Kerk in Actie veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning, want dat hebben kinderen daar hard nodig. De contacten waren er al voor de oorlog. Daarom kan Kerk in Actie overal in het land hulp bieden. Families krijgen voedsel- en zadenpakketten, zodat er eten op tafel is. Kerken geven tijdelijk onderdak aan gezinnen die alles moesten achterlaten. Kinderen krijgen hulp om mentaal gezond te blijven of te herstellen van trauma's. Kortom: de gevolgen van deze verschrikkelijke nog steeds voortdurende oorlog verzachten.



Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app, via de QR-code of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 25 december 2024. U kunt uw bijdrage ook geven in de collectezakken.

*Annet de Vries, diaken*

### Voedselbank

In de maand december is het inzamelen van de volgende artikelen: Houdbaar broodbeleg in doos of pak (denk aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels)



## Afscheidsdienst Petruskapel

Op zondag 29 december 2024 zal de laatste PKN kerkdienst – onder de verantwoordelijkheid van de wijkgemeente Wilhelminakerk-Petruskapel – in de Petruskapel plaats vinden. In de Wilhelminakerk is er die zondag **GEEN** dienst. Van harte welkom in Petruskapel!

Op 23 december 1958 is de Petruskapel als Gereformeerde kerk officieel in gebruik genomen. Vanaf 29 maart 1959 maakten ook de Hervormde gemeenteleden gebruik van de Petruskapel, toen nog wel in hun eigen dienst. Vanaf 23 januari 1972 werden het gezamenlijke diensten. Dat waren de eerste Samen-op-Weg diensten in Dordrecht.

Na deze zondag stoppen de PKN diensten in de kapel. Maar, ... voor een periode van een half jaar zal er een keer per twee weken in De Merwelanden een PKN dienst gehouden worden. De eerste zal op zondag 12 januari 2025 zijn.

Namens de kerkenraad van de Wilhelminakerk-Petruskapel,

*Aneke van Bleek, scriba.*

PS Misschien wilt u naar de Kapel om de laatste dienst mee te vieren? De mensen van de Petruskapel stellen het op prijs om te weten op hoeveel mensen ze kunnen rekenen. U mag dat via [scriba.wilhelminakerk@gmail.com](mailto:scriba.wilhelminakerk@gmail.com) laten weten.

## Voedselbank

In de maand december is het inzamelen van de volgende artikelen: Houdbaar broodbeleg in doos of pak (denk aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels)



## Kerkelijke agenda

zo 29 dec 10.00 uur Wilhelminakerk – geen dienst

10.00 uur Petruskapel – ds. Aneke van Mansum en ds. Evelien Plaisier

**Wilhelminakerk; Blekersdijk 41, 3311LD, Dordrecht, tel. 078 6137925**  
**Petruskapel; Plein 1940-1945, 3313CV, Dordrecht**

predikant: ds. Evelien Plaisier  
kerkelijk werker: dhr. Ramon de Bonte  
scriba: mw. Aneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,  
tel. 078-6176387. E-Mail : [scriba.wilhelminakerk@gmail.com](mailto:scriba.wilhelminakerk@gmail.com)  
kosterij: E-mail: [koster@dewilhelminakerk.nl](mailto:koster@dewilhelminakerk.nl) tel 078-6137925  
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel  
In de omschrijving: soort betaling + WK of PK  
digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : [drukkerij.wk.pk@gmail.com](mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com)  
digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : [drukkerij.wk.pk@gmail.com](mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com)  
website: [www.dewilhelminakerk.nl](http://www.dewilhelminakerk.nl)  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: [wk.pk.kopij@gmail.com](mailto:wk.pk.kopij@gmail.com) (vóór donderdag 19.00 uur)